

## TGC NORDEN TEOLOGISK INDLEDNING

Vi er et fællesskab af evangelie-fokuserede kirker og ledere i Norden, der er fast besluttede på, at gøre Guds navn kendt og dermed nå ud til de nordiske folk med evangeliet, der fortæller om frelse gennem tro på Jesus Kristus alene. Vi ønsker at forny vores tro på Jesus Kristus' evangelie og, at reformere vores forkyndelses praksis, så den er centreret omkring og formet af Jesus Kristus' evangelium. Vi er tilhængere af den teologiske tradition fra den protestantiske reformation og at engagere vore kulturer i Jesus Kristus' evangelie, så vi kan udbrede evangeliet til de fortabte. Vi tror på, at formålet med evangeliet er, at genforene os med Gud, og at det er Guds verden, vi bor i. Så, jo bedre vi kender evangeliet, desto bedre bliver vi i stand til at engagere os i ideerne om verden, samtidig med at vi bliver mere bekendte med Guds ord. Vi har forpligtet os til at styrke vores ministerier med nyt håb og overbevisende glæde baseret på løfter kun modtaget på grund af nåde, på grund af troen alene, kun på grund af Jesus Kristus.

Vi er blevet dybt bekymrede over tilstanden af den kristne kirke i vore lande. Der er et forbløffende niveau af bibelsk uvidenhed, hvilket fører til, at mange ikke ved, hvad der står i Biblen, eller hvordan de skal tolke det, og som konsekvens giver det et tab af det sande evangeliske budskab om frelse fra Guds vrede ved nåde alene. Hvilket medfører et tab af det sande evangeliums budskab om frelse fra Guds vrede alene med nåde.

Det er dybt bekymrende, at dette efterlader så mange i de nordiske lande fortabte og uden håb om frelse fra denne vrede. Her i Norden er der nærmest en skal af "Kristen-kultur", som for det meste bruges som en fælles identitet. Der eksisterer et niveau af kristen aktivitet, endda teologisk refleksion, men foretaget uden grundlæggende bibelkendskab. På den ene side er vi bekymrede over afgudsdyrkelsen af religiøs pragmatisme og/eller opdelingen af trofaste kirker, som ofte føler sig forslåede og skrøbelige, på den anden side er vi foruroligede over den ubestridte accept af teologisk og moralsk progressivisme i den almindelige protestantisme, som er drevet af en historisk-kritisk fortolkning af det sande perspektiv, om hvad det autoritative ord fra Gud skal være.

Fælles for begge er ønsket om at ignorere evangeliets grundlæggende komponenter - såsom Guds suverænitæt, den totale ødelæggelse af den menneskelige karakter, realiteten om Jesus' fysiske opstandelse, den fremtidige fordømmelse, og Jesus radikale opfordring til lydighed - og istedet forkynde et budskab, der passer til de nordiske kulturer. I Norden er de, der udfordrer - hvilket er en afvigelse fra normen - ildeset: men et halvt evangelie er slet ikke noget evangelie! Dette pres i hvert af de nordiske land for at ændre og/eller undertrykke evangeliet, og det, at prøve at "lukke munden" på evangeliet, påvirker os alle.

Norden er et stort område og tyndt befolket. Evangeliske kirker er få og der er langt imellem dem. Selv om disse kirker er samlet i troen, føler de sig ofte isolerede og er skeptiske over for partnerskab.

Begejstringen over vores fællesskab med Kristus bliver ofte dæmpet af erkendelsen af den lille og faldende tilstedeværelse af den evangeliske kirke i Norden, således kan vores fælles fundament i Kristus, kulturarv og tillid til hinanden, erstattes af en overlevelsesmekanisme eller vaklende skridt tilbage til nominalisme og synkretisme. Vi vil være kampråbet, den forenende kraft, stedet hvor Kristus' tilhængere kan komme og blive opmuntrede til trofast at forkynde evangeliet, til at følge Kristus helhjertet og til frygtløst at engagere kulturen med kærlighed til Jesus Kristus, fuld af sandhed og nåde.

Uanset hvad vi prøver at erstatte evangeliet med, vil det aldrig kunne fremme et missionshjertes tro forankret i evig sandhed, arbejde i konstant discipelskab klar til at ofre hele sit liv til Jesu Kristi kongedømme. Vi vil hellere sigte mod at genvinde det centrale i evangeliet gennem forkyndelse, opmuntring og uddannelse, så nuværende og næste generations kirkeledere er bedre rustet til at drive deres ministerier med principper og skik, der ærer vor Frelser og gør noget godt for dem, som han udgød sit blod og gav sit liv for.

Vi ønsker at styrke en samlet indsats blandt alle folkeslag i Norden - en indsats, der er ivrig efter at ære Kristus og formere hans disciple i lokale kirker og samarbejde om Jesus. Et sådant partnerskab kan være en vigtig vej fremad for kirken i den stadig mere kristne verden. Denne virkelighed tvinger os til at stå sammen med andre, der er enige i, at Guds barmhjertighed i Jesus Kristus er vores eneste håb om evig frelse. Vi ønsker at kæmpe for dette evangelium med klarhed, medfølelse, mod og glæde - glæden der forbinder hjerter og skjold med trosfæller på tværs af kirkesamfund, nationale, etniske og klasselinjer.

Vores ønske er at tjene de evangelisk-centrerede kirker i Norden så det passer til vores moderne, post-kristne tidsalder. Som præster og kirkeledere har vi til hensigt at gøre dette i vores kirker gennem de almindelige midler til Guds nåde: bøn, ordets forkyndelse, dåb og nadver og de helliges fællesskab. Vi ønsker at arbejde med alle, der ud over at omfavne den fælles tilståelse og vision, der er beskrevet her, søger Kristi herredømme over hele livet med håb om Helligåndens kraft til at transformere enkelt personer, samfund og kulturer til herligheden af den treenige Gud alene!

---

*Dette dokument er udarbejdet af Carl Jan Christian Roth, som repræsentant for Danmark, Mikko Sivonen, som repræsentant for Finland, Daniel Garratt, som repræsentant for Norge, Nima Motallebzadeh, som repræsentant for Sverige, og Logan Douglas, som repræsentant for Island, med tilsyn fra TGC stiftende medlem Tim Savage, 1. december 2020 og stadfæstet af det større råd for TGC Nordic den 30. december 2020.*