

THE GOSPEL COALITION NORDEN TEOLOGISK INLEDNING

Vi är en gemenskap av evangeliecentrerade kyrkor och ledare i Norden, hängivna uppdraget att göra Guds namn känt och därigenom nå Norden med evangeliet om frälsning genom tron på Jesus Kristus allena. Vi vill förnya vår tro på evangeliet om Jesus Kristus och reformera våra församlingsverksamheter till att centreras kring och formas av det. Vi är hängivna den teologiska tradition som springer ur den protestantiska reformationen samt att möta våra kulturer med evangeliet om Jesus Kristus och att evangelisera dem som går förlorade. Vi tror att målet med evangeliet är en återupprättad relation med Gud och att det är i Guds värld vi lever. Därför blir vi bättre utrustade att möta både världens idéer och Guds Ord, ju mer "flytande" vi blir i hans evangelium. Vårt mål är att förnya våra församlingar med ett nytt hopp och en överflödande glädje som grundar sig i de löften som tas emot av nåd allena, genom tron allena, på Jesus Kristus allena.

Vi har kommit att bli djupt bekymrade över den kristna kyrkans tillstånd i våra länder. Det finns en omfattande brist på bibelkunskap, vilket leder till att många inte vet vad Guds Ord säger eller hur det ska förstås. Detta i sin tur leder till att det sanna evangeliet om frälsning från Guds vrede, av nåd allena, går förlorat. Det bedrövar våra hjärtan att så många människor i Norden på grund av detta går förlorade, utan hopp om frälsning från denna vrede. Här i Norden finns ett skal av "kristen" kultur som i stort har banat väg för en gemensam upplysningsidentitet. Det förekommer viss kristen verksamhet, till och med teologisk reflektion, men i avsaknad av grundläggande bibelkunskap. Å ena sidan bekymras vi av hur religiös pragmatism dyrkas som en avgud och av den fraktionisering som uppstår i annars goda församlingar som upplever sig motarbetade och sköra. Å andra sidan känner vi nöd för den outtalade acceptansen av teologisk och moralisk progressivism i de stora protestantiska kyrkorna, som drivs av en historisk-kritisk hermeneutik mot ett "post sanning"-perspektiv på vad som borde vara Guds auktoritativa Ord. Vad de båda har gemensamt är att de förnekar grundläggande komponenter av evangeliet såsom: Guds suveränitet, den mänskliga naturens allomfattande korrption, Jesu ställföreträdande strafflidande, att Jesus verkligen uppstod kroppsligen, den kommande domen och Jesu radikala kall till lydnad. Istället förmedlas det ett budskap som blidkar de nordiska kulturerna. I Norden ses den som utmanar konsensus ned på, men ett halvt evangelium är inget evangelium alls! Denna press i de nordiska länderna på att ändra och/eller tränga undan evangeliet och nedtysta proklamationen av evangeliet påverkar oss alla.

Den nordiska regionen är stor och glesbefolkad. Evangeliska kyrkor är få och kringsspridda. Fastän enade i tro känner sig dessa kyrkor ofta isolerade och skeptiska till samarbete. Firandet av vår förening med Kristus försvagas ofta av medvetenheten om den lilla och minskande närvaron av den evangeliska kyrkan i Norden. Därför kan vår gemensamma grund i Kristus, vårt kulturella arv och vår tillit sinsemellan lämna plats för en överlevnadsmentalitet, eller leda till nominalism och synkretism. Vi vill vara en samlade röst, en enande kraft, en plats dit Kristi efterföljare kan komma

och bli uppmuntrade till att troget predika evangeliet, helhjärtat följa Kristus, och frimodigt möta kulturen med Jesu Kristi kärlek, fulla av nåd och sanning.

Vad som helst som ersätter evangeliet kommer aldrig att avancera en missionsivrig tro som är förankrad i bestående sanning och som tar sig uttryck i ett lärjungaskap redo att lägga ned hela livet inför Jesu Kristi herradöme. Vårt mål är istället att återvinna evangeliets centralitet genom att utifrån evangeliet förespråka, uppmuntra och utbilda den nuvarande och kommande generationen av församlingsledare, så att dessa blir bättre utrustade till att fylla sina tjänster med principer och praktiker som förhärligar vår Frälsare och gör gott för dem för vilka han utgöt sitt blod och gav sitt liv.

Vi vill kultivera en enad insats bland alla Nordens folk – en insats som ivrigt vill ära Kristus och multiplicera hans lärjungar i lokala församlingar, i samarbete för Jesus. Ett sådant samarbete kan bli en viktig väg framåt för kyrkan i en allt mer post-kristen värld. Denna verklighet manar oss att stå tillsammans med andra som delar tron på att Guds nåd i Jesus Kristus är vårt enda hopp om evig frälsning. Vi längtar efter att kämpa för detta evangelium med tydlighet, omsorg, mod och glädje, villiga att gå hand i hand med troende över nationella, etniska, klass- och samfundsgränser. Vår längtan är att tjäna de evangeliecentrerade kyrkorna i Norden på ett sätt som tydligt talar till vår postmoderna, post-kristna tidsålder. Som pastorer och församlingsledare ämnar vi göra detta i våra kyrkor genom de vanliga nådemedlen: bön, bibelutläggande förkunnelse, dop, nattvard och de heligas gemenskap.

Vi längtar efter att få arbeta tillsammans med alla som – utöver att stå bakom vår gemensamma bekännelse och vision som vi målar upp här – söker Kristi herradöme över hela sitt liv och hoppas på den helige Andes kraft till förvandling för individer, sammanhang och kulturer – till den Treenige Gudens ära allena!

Detta utkast har förberetts av Carl Jan Christian Roth som representerar Danmark, Mikko Sivonen som representerar Finland, Daniel Garratt som representerar Norge, Nima Motallebzadeh som representerar Sverige och Logan Douglas som representerar Island, under tillsyn Tim Savage, en av TGC:s grundare. 1 december 2020.